



## אבני גזית - סיבה למסיבה

לזו ימי הולדת שבהם מישוהו שבר את ראשו איך וכיצד לשמח את לבי. חשבו חשבו ואיש לא ידע שהפתרון נמצא ממש בהישג יד. הנה כאן, לפתח בתי, בבית השכן לי, מתגוררת אשה שיודעת איך עושים מה. שמה גזית פרידמן והתוודעתי אליה באמצעות האינטרנט. היא קוראת, כמו כולם, את "צפון העיר" ויודעת שתכתובת אתי תביא אותי בסופו של דבר אליה.



גזית פרידמן - כל מה שרציתם לדעת על אירועים

היא צדקה. האתר שלה, "אבני גזית" ([www.avnegazit.co.il](http://www.avnegazit.co.il)) סיקרן אותי. לא ידעתי מה פירוש אבני וגם לא האם "גזית" זה הוא או היא. הותרתי הודעה במשיבון ורק כאשר חזרה אלי - קיבלתי אישור לשם, שתסכימו אתי שהוא ייחודי. הלכתי אצל המקורות לברר מהו מקור השם, והנה מה שהעליתי מתוך הקונקורדנציה של אבן-שושן.

בספר מלכים א', פרק ה', העוסק בבניית בית המקדש, מצאנו כתוב: "לשלמה שבעים אלף גושאים סבל ושמונים אלף חוצב בהר, לבד משרי הניצבים לשלמה, אשר על המלאכה, שלושת אלפים ושלוש מאות הרודים בעם העושים במלאכה, ויצו המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית... מאוחר יותר, בפרק ו', מצאנו ששלמה הורה לבנות את החצר הפנימית של המשכן "שלושה טורי גזית".

למדנו אם כן שאבני גזית הן אבנים מסותתות, יקרות, האם מכאן נגזר שמך?

"כן, בהחלט, וזכות היוצרים היא של הוריי שחשבו על כך לפני 52 שנים, אומרת לנו גזית, "מלבסית" (פתח-תקוואית, למי שלא יודע מלידה וכיום גב' פרידמן, תושבת למד, נשואה ואם לשלושה 30 שנים מחייה הקדישה לניהול מערכות גבייה בויצ'ו ובקופת חולים לאומית, ואו, בגיל 50, ממש באמצע החיים, נפתח עבורה חלון ההזדמנויות. גזית לא החמיצה אותו.

מה עושים לגזית שמלאו לה 50? איזו מסיבה נעשה לה? חשבה וחשבה והחליטה שהיא תעשה את זה מכאן ולהבא. כך עלה רעיון המסיבות וימי ההולדת, וכמו שמפורסם באתר שלה - "מגיל 20 עד 120". החלפתם קידומת? - גזית; יום נישואין שאסור לשכוחו? - גזית; מסיבת רווקים/ות - גזית; סיום קורס? - גזית; מישוהו יצא לגימלאות? - גזית. בקיצור - גזית.

ומה זה אבני גזית, מי זה אבני?

"אלה הם ראשי תיבות של אירועים באווירה נעימה ייחודית".

ראשה עסוק בחיפוש מתמיד אחר רעיונות. שוחחתי עמה במוצ"ש, אחרי טיול קסום שערכה בדרום הארץ לציון יום הולדתם ה-60 של תאומים. מי שרוצה לתנוג אירוע בראש שקט - יכול לסמוך עליה. היא תדע איך להוציא אותו מכל הבלגן הכרוך סביב המסיבה/יום ההולדת וכאלה. היא יודעת גם איך להגיע אל אותם אנשים שמשמחים את לבו של האדם. "הפתענו את מישוהו בהופעה של שולי נתן", אומרת גזית פרידמן. לא כל אחד יכול להגיע אליה. לגזית יש את זה.

"יש מקומות מקסימים בארץ שאיש לא יודע על קיומם. מובן שמי שרוצה לארגן את הכל לבד, ולא להתחייב לסכומי כסף הנדרשים בכל הקשור לאירגון השמחה - יכול לעשות זאת, אך בסופו של דבר כל אחד רוצה להיות אורח בתגינה שלו ושאתרים יעשו את המלאכה עבורו. לשם כך המציאו את גזית ודומיה העוסקים באירגון אירועים".

והפרוייקט הבא שלך, זה מה שהביא אותי, בעצם, להתקשר אלייך?

"הסיור בוואדי ניסנאס, בעקבות 'חצוצרה בוואדי', ספרו של סמי מיכאל, ובו פוגשת הודא הערבייה באלכס, העולה החדש מרוסיה, שמשנה את חייה מקצה לקצה. כנגד כל הסיכויים והקשיים התרבותיים, נרקם לו סיפור אהבה סוחף בין השניים".

הסיור בשכונה יתקיים לרגל סיום השנה האזרחית ביום שישי 31 בדצמבר ויימשך שתיים, החל מהשעה 11, ובמהלכו יכירו המשתתפים את סיפור אהבתם המרתק של הודא ואלכס, את השכונה ואת המרקם האנושי שבה, משנותיה הראשונות של המדינה ועד היום. סמי מיכאל יספר את סיפור החצוצרה ואת הסיור ילווה, איך לא, נגן חצוצרה. כל זאת - במסגרת אותו "תג התגים" המפורסם, הנחוג בחיפה זו השנה ה-11.

עם משה לרר אפשר להתקשר

בפקס שמספרו 03-699-6699

או בדואר אלקטרוני [lehrer@netvision.net.il](mailto:lehrer@netvision.net.il)